

Το ΟΧΙ της αξιοπρέπειας !

Η 28η Οκτωβρίου του 1940 είναι ένα φωτεινό ορόσημο της νεοελληνικής ιστορίας. Δεν είναι μία συνηθισμένη επέτειος. Η 28^η Οκτωβρίου έχει την εμβέλεια ενός θρύλου. 76 χρόνια μας χωρίζουν από τη φθινοπωρινή εκείνη αυγή που την ησυχία της τάραξαν των σειρήνων οι ήχοι για να αναγγείλουν στον ελληνικό λαό ότι μια ολόκληρη αυτοκρατορία, με πενταπλάσιες δυνάμεις, ζητούσε την υποταγή της Ελλάδας. Το σχέδιο να πατήσουν την Ελλάδα το έθεσαν σε εφαρμογή τη μέρα που τιμούμε σήμερα, την 28η Οκτωβρίου.

3 και 10 την αυγή ο Ιταλός πρεσβευτής Γκράτσι μετέφερε στον πρωθυπουργό της Ελλάδας Ιωάννη Μεταξά το ιταλικό τηλεσίγγραφο. «.....Η ιταλική κυβέρνηση κατέληξε στην απόφαση να ζητήσει από την ελληνική κυβέρνηση... να καταλάβει με ένοπλες δυνάμεις της ορισμένα στρατηγικά σημεία του ελληνικού εδάφους. Εάν τα ιταλικά στρατεύματα συναντήσουν αντίσταση, η αντίσταση αυτή θα καμφθεί με τα όπλα και η ελληνική κυβέρνηση θα έχει όλες τις ευθύνες που θα προκύψουν από αυτό». Σε τέτοιες στιγμές μια είναι η απάντηση που διαμέσου των αιώνων της μακράς ιστορίας του δίνει ο Ελληνισμός. ΟΧΙ! Το ΟΧΙ της λεβεντιάς και της αξιοπρέπειας τίμησε με υποδειγματική ευλάβεια και κατάνυξη η σχολική κοινότητα του Γυμνασίου Αρχ. Μακαρίου Γ' ΠΛΑΤΥ στις 27 Οκτωβρίου 2016. Η εκδήλωση ξεκίνησε με τη γιορτή της Σημαίας, κατά την οποία ανακοινώθηκαν τα ονόματα των σημαιοφόρων και παραστατών του σχολείου, ακούστηκε ο όρκος των σημαιοφόρων και παραστατών και έγινε η τιμητική παρέλαση των Λαβάρων και Σημαιών. Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα μάς ενυπώσιασε! Περιλάμβανε ποιήματα, ομιλία από τη φιλόλογο Λένια Κωνσταντίνου, τραγούδια από την χορωδία και ορχήστρα του σχολείου μας υπό την καθοδήγηση της Μαρίας Παπαζαχαρίου και χορούς, την ευθύνη των οποίων είχε η Δωρίτα Ηλιάδου. Η διευθύντρια Παρθενόπη Βυρίδου συνεχάρη τους συντελεστές για την άρτια ενδοσχολική εορταστική διοργάνωση.

Την επομένη, ανήμερα της επετείου της 28^{ης} Οκτωβρίου, στη στενοκοπημένη λόγω των έργων της Πλατείας Ελευθερίας, Στασίνου, είχαμε την ευκαιρία να καμαρώσουμε τους μαθητές μας να παρελαύνουν! Μαζί τους ο καθηγητής Φυσικής Αγωγής Παναγιώτης Στυλιανού. Τι βηματισμός! Τι λεβεντιά! Τι συγχρονισμός! Με δυο λέξεις; Όλοι άψογοι! Και του χρόνου!

