

Δράξασθε παιδείας !

Μετά από ένα θερμό καλοκαίρι, στις 9 Σεπτεμβρίου 2016, τα σχολεία απέκτησαν ξανά ζωή υποδεχόμενα τους μαθητές τους! Η νέα σχολική χρονιά ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς και ευλογήθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου στην καθιερωμένη τελετή του αγιασμού. Το μήνυμα του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού Κώστα Καδή, το οποίο διάβασε η Β.Δ. Α' Ελένη Ζωνάφου, δεν περιορίστηκε στις αλλαγές και τους στόχους που έχουν τεθεί για φέτος. Σε β' πρόσωπο, σε φιλικό, οικείο και παραινετικό τόνο ο κύριος Καδής απευθυνόμενος στους μαθητές, τους είπε να μην το βάζουν κάτω, να μη λυγίζουν μπροστά σε δυσκολίες ή προβλήματα που μπορεί να φαίνονται ανυπέρβλητα. Να μην κάμπτονται μπροστά σε αποτυχίες ή σε ανθρώπους που μπορεί να αμφισβητούν τις δυνατότητές τους. Να μην αφήνουν τη γνώμη που έχουν οι άλλοι να καθορίζει το ποιοι είναι. Να μην απογοητεύονται από τα λάθη τους, αφού-όπως χαρακτηριστικά είπε- «δεν κάνει ποτέ λάθη, αυτός που δεν προσπαθεί ποτέ για τίποτα». Να νοιάζονται για τους άλλους ανθρώπους και για το περιβάλλον. Να παρέχουν βοήθεια, όταν και όπου χρειάζεται. Να γίνουν πλούσιοι γεμίζοντας τη ζωή τους με προσφορά προς τον συνάνθρωπο. Να έχουν το θάρρος να λένε τη γνώμη τους και να διεκδικούν το καλύτερο. Ο κύριος Καδής, απευθυνόμενος στους εκπαιδευτικούς, υπογράμμισε: «Η κοινωνία εμπιστεύεται σε σας ό,τι πολυτιμότερο έχει, τα παιδιά της. Ως κύριοι φορείς της Παιδείας, είστε καθοδηγητές και πρότυπα για τους μαθητές σας. Προσπαθήστε να τους εμπνεύσετε, να τους κάνετε να αγαπήσουν το σχολείο και τα μαθήματά τους, να γίνουν σωστοί άνθρωποι». Καλή Χρονιά!