

Τσικνίσματα στο Πλατύ!

Η τσικνοπέμπτη τιμάται δεόντως σε όλα τα σχολεία ανά το παγκύπριο. Στο Πλατύ, την Πέμπτη 16 μηνός Φεβρουαρίου, οι οργανωμένοι γονείς έπιασαν δουλειά πρωί πρωί, το έργο τους δύσκολο: να ταΐσουν όλη την εκπαιδευτική κοινότητα! Οι μαθητές του Γυμνασίου είχαν έγκαιρα ενημερωθεί για το πρόγραμμα της ημέρας το οποίο ήταν πλουσιότατο! Περιλάμβανε τρεις περιόδους μαθημάτων και μετά τη σκυτάλη αναλάμβαναν οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής οι οποίοι μας εντυπωσίασαν με την αρτιότητα, επαγγελματική, διοργάνωσή τους! Αθλητικές δραστηριότητες εντός του Κλειστού. Ο αγώνας futsal καθήλωσε τους μαθητές! Τον παρακολούθησαν με κομμένη την ανάσα! Το Γ3 έπαιξε με το Γ5 και έχασε. Στον τελικό έπαιξαν τα τμήματα Γ1 και Γ5. Ο αγώνας έληξε ισόπαλος 1-1. Πραγματικό θρίλερ! Κρίθηκε στα πέναλτι και άξιος νικητής στέφθηκε το Γ1. Αμέσως μετά ένα προς ένα τα τμήματα διαγωνίστηκαν στη διελκυστίνδα. Το Α4 υπερίσχυσε για την Α τάξη, το Β2 για τη Β' και το Γ5 για τη Γ' αντίστοιχα. Ακολούθησαν οι παραδοσιακές σακουλοδρομίες. Οι μαθητές ψυχαγωγήθηκαν και με μουσικοχορευτικό πρόγραμμα. Επί ποδός βιολιά, κιθάρες και αυλοί! Ακολούθησε χορός τρικούβερτος! Στο μεταξύ οι οργανωμένοι γονείς είχαν ψήσει και τοποθετήσει τα σουβλάκια σε πίτες που δεν είχαν τίποτα να ζηλέψουν από τις έτοιμες και τα παρέδιδαν στα τμήματα! Μπορεί ο καιρός να μας τα χάλασε αλλά εμείς δεν πτοηθήκαμε! Η διάθεσή μας ήταν ανεβασμένη, συντονισμένη πλήρως με το αποκριάτικο κλίμα των ημερών και το καταδιασκεδάσαμε! Πολλές ευχαριστίες σε όλους! Και του χρόνου!